

Η Κυριακή της Χαναναίας γυναίκας

Την 6η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή μαθαίνουμε για το πώς ο Ιησούς βοήθησε μια γυναίκα από την Χαναά. Στην αρχή φαινόταν ότι δεν θα τη βοηθούσε, αλλά μετά το έκανε. Καταλαβαίνουμε ότι απλά δοκίμαζε την πίστη της. Ήταν επίμονη και θαρραλέα, αλλά και ταπεινή, και αμείφτηκε με τη βοήθειά Του. Αυτό μας διδάσκει ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να έχουμε τον Θεό στη ζωή μας, ακόμη και αν θεωρούμε ότι οι προσευχές μας δεν έχουν απαντηθεί αρκετά γρήγορα. Όποιος έχει τον Θεό στην καρδιά του, ποτέ δεν θα εγκαταλειφθεί. Η γυναίκα είχε πλήρη πίστη ότι ο Ιησούς θα την βοηθούσε και το έκανε, όπως ακριβώς θα κάνει και με εμάς. Γνωρίζοντας αυτό, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τη μεγάλη νηστεία.

1.

Μία ημέρα ο Ιησούς και οι απόστολοι περπατούσαν βόρεια της Γαλιλαίας. Η Χαναναία γυναίκα ήρθε στον Ιησού και Του ζήτησε να θεραπεύσει την άρρωστη κόρη της. Οι Απόστολοι ενοχλήθηκαν και ζήτησαν από τον Ιησού να την αγνοήσει.



3.

Βλέπουμε ότι ο Ιησούς στάλθηκε πραγματικά για να τους βοηθήσει όλους. Οι Χαναανίτες ήταν συνήθως εχθροί των Ισραηλιτών, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Ιησού να την βοηθήσει. Απλώς πρέπει να έχουμε πάντα πίστη στον Ιησού. Πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός μας και ότι στάλθηκε για να μας σώσει από το κακό.

4.

Όλοι μας πρέπει να κρατάμε κοντά μας τον Θεό μέσα από τις προσευχές μας. Είναι καθήκον μας να προσευχόμαστε και να ευχαριστούμε το Θεό, να ζητάμε να βοηθάει όσους χρειάζονται βοήθεια, να ζητάμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και βοήθεια και καθοδήγηση στην δική μας ζωή. Ο Θεός πάντα ακούει τις προσευχές μας και απαντά σε αυτές όταν γνωρίζει ότι είμαστε έτοιμοι.

2.

Ο Ιησούς είπε στη γυναίκα ότι στάλθηκε να βοηθήσει τον λαό του Ισραήλ και όχι της Χαναά, και αν την βοηθούσε θα ήταν σαν να έδινε παιδικές τροφές σε σκύλους, ουσιαστικά μια σπατάλη. Εκείνη Τον παρακάλεσε πάλι για τη βοήθειά Του. Αυτή τη φορά της απάντησε ότι αφού είχε τόσο μεγάλη πίστη, θα την βοηθούσε.



Ο Ιησούς και η Χαναναία γυναίκα

“Βγήκε κατόπιν από εκεί ο Ιησούς και αναχώρησε στα μέρη της Τύρου και της Σιδώνας. Εμφανίστηκε τότε μια Χαναναία γυναίκα, που βγήκε από την περιοχή εκείνη, και είπε κραυγάζοντας: Ελέησέ με, Κύριε, Γιε του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου δαιμονίζεται άσχημα. Εκείνος όμως δεν της αποκρίθηκε ούτε λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν λέγοντας: Απομάκρυνέ την, γιατί μας ακολουθεί φωνάζοντας. Κι εκείνος αποκρίθηκε: Δε στάλθηκα, παρά μόνον για τα χαμένα πρόβατα του λαού Ισραήλ. Εκείνη όμως ήρθε και τον προσκυνούσε λέγοντας: Κύριε, βοήθα με. Αλλά εκείνος της αποκρίθηκε: Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών του και να το πετάξει στα σκυλιά. Τότε εκείνη του είπε: Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά θρέφονται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των αφεντικών τους. Τότε ο Ιησούς της αποκρίθηκε:

Γυναίκα, μεγάλη είναι η πίστη σου! Να γίνει αυτό που θέλεις. Και γιατρέυτηκε η κόρη της την ώρα εκείνη.” Ματθαίος 15:21-28

Όνομα: _____ Ημερ.: _____

Χρησιμοποίησε τις παρακάτω λέξεις για να γεμίσεις τα κενά. Τα γράμματα στα τετράγωνα συμπληρώνουν το μήνυμα στο ροζ πλαίσιο

θεράπευσε δοκίμαζε ταπεινοφροσύνη
πιστούς προσευχόμαστε

1. Ο Θεός βοηθάει όλους τους _____
2. Ο Ιησούς _____ την Χαναναία γυναίκα.
3. Η Χαναναία γυναίκα είχε πίστη και ο Ιησούς _____ την άρρωστη κόρη της
4. Πρέπει να _____ στον Θεό για να τον ευχαριστούμε και να ζητάμε να βοηθάει άλλους, να συγχωρεί τις αμαρτίες μας και να καθοδηγεί τη ζωή μας.
5. Πρέπει να ζούμε με _____ και ευτυχία στις καρδιές μας.



Πρέπει πάντα να έχουμε απόλυτη _____ στο Θεό

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Η Κυριακή της Χαναναίας γυναίκας {Έκδοση για δασκάλους}

**Αντικείμενο
μαθήματος**

**Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το κείμενο της
Βίβλου και να καταλάβουν ότι ο Θεός πάντα
ακούει τις προσευχές τους**

Εισαγωγή:

Την 6η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή μαθαίνουμε για το πώς ο Ιησούς βοήθησε μια γυναίκα από την Χαναά. Στην αρχή φαινόταν ότι δεν θα την βοηθούσε, αλλά μετά το έκανε. Καταλαβαίνουμε ότι απλά δοκίμαζε την πίστη της. Ήταν επίμονη και θαρραλέα, αλλά και ταπεινή, και αμείφτηκε με τη βοήθειά Του. Αυτό μας διδάσκει ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να έχουμε τον Θεό στη ζωή μας, ακόμη και αν θεωρούμε ότι οι προσευχές μας δεν έχουν απαντηθεί αρκετά γρήγορα. Όποιος έχει τον Θεό στην καρδιά του, ποτέ δεν θα εγκαταλειφθεί. Η γυναίκα είχε πλήρη πίστη ότι ο Ιησούς θα την βοηθούσε και το έκανε, όπως ακριβώς θα κάνει και με εμάς. Γνωρίζοντας αυτό, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τη μεγάλη νηστεία.

**Ανάγνωση της
Αγίας Γραφής:**

Ο Ιησούς και η Χαναναία γυναίκα

“Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος· καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὀρίων ἐκείνων ἐξεληθούσα ἐκράυγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυὶδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον· καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὀπισθεν ἡμῶν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραὴλ. ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἴαθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.” Ματθαῖος 15:21-28

**Σημαντικότερα
σημεία:**



1. Μία ημέρα ο Ιησούς και οι απόστολοι περπατούσαν βόρεια της Γαλιλαίας. Η Χαναναία γυναίκα ήρθε στον Ιησού και Του ζήτησε να θεραπεύσει την άρρωστη κόρη της. Οι Απόστολοι ενοχλήθηκαν και ζήτησαν από τον Ιησού να την αγνοήσει.
2. Ο Ιησούς είπε στη γυναίκα ότι στάλθηκε να βοηθήσει τον λαό του Ισραήλ και όχι της Χαναά, και αν την βοηθούσε θα ήταν σαν να έδινε παιδικές τροφές σε σκύλους, ουσιαστικά μια σπατάλη. Εκείνη Τον παρακάλεσε πάλι για τη βοήθειά Του. Αυτή τη φορά της απάντησε ότι αφού είχε τόσο μεγάλη πίστη, θα την βοηθούσε.
3. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς στάλθηκε πραγματικά για να τους βοηθήσει όλους. Οι Χαναανίτες ήταν συνήθως εχθροί των Ισραηλιτών, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τον Ιησού να την βοηθήσει. Απλώς πρέπει να έχουμε πάντα πίστη στον Ιησού. Πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός μας και ότι στάλθηκε για να μας σώσει από το κακό.
4. Όλοι μας πρέπει να κρατάμε κοντά μας τον Θεό μέσα από τις προσευχές μας. Είναι καθήκον μας να προσευχόμαστε και να ευχαριστούμε το Θεό, να ζητάμε να βοηθάει όσους χρειάζονται βοήθεια, να ζητάμε τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και βοήθεια και καθοδήγηση στην δική μας ζωή. Ο Θεός πάντα ακούει τις προσευχές μας και απαντά σε αυτές όταν γνωρίζει ότι είμαστε έτοιμοι.

Δραστηριότητα:

Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις για να συμπληρώσουν τα κενά και να ανακαλύψουν το μήνυμα.

Προσευχή:

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν