

Η Επί του Όρους Ομιλία – Μακαρισμοί

Κάποια ημέρα πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν να ακούσουν τον Ιησού που μιλούσε σε μια βουνοπλαγιά. Κήρυξε εκεί για να μας αποδείξει ότι ο Θεός είναι παντού και ακούει πάντα τις προσευχές μας. Ο Ιησούς μίλησε για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε για να ζούμε χριστιανικά, να κάνουμε το σωστό και να βρούμε την αληθινή ευτυχία. Η Λειτουργία μάς υπενθυμίζει αυτές τις 9 οδηγίες που ονομάζονται Οι Μακαρισμοί κάθε Κυριακή κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο Ιησούς μας λέει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο για να βρούμε την πραγματική ειρήνη και ευτυχία, και ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο μόνο με τη βοήθεια του Θεού

-Οι Μακαρισμοί-

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών.

Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.

Μακάριοι οί πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γήν.

Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται.

Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.

Μακάριοι οι καθαροί τη καρδιά, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται.

Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών.

Μακάριοι εστέ, όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσιν υμάς και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ' υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.

Χαίρετε και αγαλλιόσθε, ότι ο μισθός υμών πολός εν τοις ουρανοίς.



1. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι χωρίς τον Θεό στη ζωή μας, είμαστε όλοι φτωχοί.
 2. Πρέπει να λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας και να φέρουμε τον Θεό πίσω στις καρδιές μας.
 3. Πρέπει να είμαστε σωστοί και ευγενικοί όσο ζούμε ακολουθώντας τα διδάγματα του Θεού.
 4. Θα βρούμε την ευτυχία μόνο μέσω του Θεού και για αυτό το λόγο πρέπει να αναζητούμε τρόπους για να έρθουμε κοντά του.
 5. Πρέπει να δείχνουμε συμπόνια και να βοηθάμε εκείνους που δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μία μόνο διαδρομή προς την ευτυχία, και αυτή είναι μαζί με τον Θεό.
 6. Είναι καλύτερα να ζούμε με καθαρή καρδιά, καθώς αυτό θα μας φέρει πιο κοντά στον Θεό.
 7. Αν βοηθήσουμε άλλους να βρουν ειρήνη στη ζωή τους, θα έχουμε ειρήνη στις καρδιές μας.
 8. Ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι, πρέπει να ακολουθούμε πάντα την πορεία για τον Θεό.
 9. Μερικές φορές είναι δύσκολο να κάνουμε το σωστό, αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρούμε την πραγματική ειρήνη, χαρά και ευτυχία με το Θεό.
- ✦ Εάν ακολουθήσουμε τις ευχές του Θεού θα βρούμε εσωτερική ειρήνη και ευτυχία και θα είμαστε μακάριοι στη Βασιλεία των Ουρανών.



“Όταν είδε τα πλήθη ανέβηκε στο βουνό και, αφού κάθισε, τον πλησίασαν οι μαθητές του. Τότε άρχισε να τους διδάσκει λέγοντας: ... Μακάριοι... Όποιος, λοιπόν, αθετήσει έστω και μια από τις πιο μικρές τούτες εντολές και διδάξει τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομαστεί πολύ μικρός στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος όμως τις εφαρμόσει και τις διδάξει, αυτός θα ονομαστεί μεγάλος στη βασιλεία των ουρανών.”

Ματθαίος 5:1-19

Όνομα: _____ Ημερ.: _____



Ακολουθούμε τις οδηγίες που μας έδωσε ο Ιησούς για να βρούμε την αληθινή ευτυχία και να καταφέρουμε να πάμε από τη γη στη Βασιλεία των Ουρανών



ΠΡΟΣΕΥΧΗ – Οι Μακαρισμοί

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών.
Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται.
Μακάριοι οί πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γήν
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται..
Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.
Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται·.
Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών.
Μακάριοι εστέ, όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσιν υμάς και είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ' υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.
Χαίρετε και αγαλλιόσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς.

Η Επί του Όρους Ομιλία – Μακαρισμοί {Έκδοση για δασκάλους}

**Αντικείμενο
μαθήματος:**

**Να κατανοήσουν τα παιδιά τις οδηγίες του Ιησού
για να επιτύχουν την ευτυχία και να είναι αληθινά
ευλογημένα**

Εισαγωγή:

Κάποια ημέρα πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν να ακούσουν τον Ιησού που μιλούσε. Ήρθε και τους μίλησε σε μια βουνοπλαγιά. Κήρυξε εκεί για να μας αποδείξει ότι ο Θεός είναι παντού και ακούει πάντα τις προσευχές μας. Ο Ιησούς μίλησε για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε για να ζούμε χριστιανικά, να κάνουμε το σωστό και να βρούμε την αληθινή ευτυχία. Η λειτουργία μας υπενθυμίζει αυτές τις 9 οδηγίες που ονομάζονται Οι Μακαρισμοί κάθε Κυριακή κατά τη Θεία Λειτουργία. Ο Ιησούς μας λέει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο για να βρούμε την πραγματική ειρήνη και ευτυχία, και ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο μόνο με τη βοήθεια του Θεού.

**Ανάγνωσμα της
Αγίας Γραφής:**

“Ϊδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσήλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων”...Μακάριοι...”ὅς ἐὰν οὖν λύση μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξη οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὅς ὁ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.” Ματθαίος 5:1-19

**Σημαντικότερα
σημεία:**

Με τους Μακαρισμούς, ο Ιησούς μάς διδάσκει να μετανοούμε για τα λάθη μας, να είμαστε καλοί και ευγενικοί, συμπονητικοί και χρήσιμοι και να ζούμε με χάρη και αγνότητα.

Πρέπει να ακολουθούμε τα διδάγματα του Θεού, ανεξάρτητα από όσα μας λένε οι άλλοι. Χωρίς το Θεό στις καρδιές και τις ζωές μας, είμαστε όλοι φτωχοί.

Αν ακολουθήσουμε τις επιθυμίες του Θεού θα βρούμε εσωτερική γαλήνη και ευτυχία και θα είμαστε πραγματικά ευλογημένοι στη Βασιλεία των Ουρανών.

**Δραστηριότητα:
Προσευχή:
Οι Μακαρισμοί**

Τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν τον λαβύρινθο.

Μακάριοι οι πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. **Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς το Θεό στη ζωή μας, είμαστε όλοι φτωχοί.**

Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. **Πρέπει να λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας και να φέρουμε τον Θεό πίσω στις καρδιές μας.**

Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. **Πρέπει να είμαστε σωστοί και ευγενικοί ὅσο ζούμε ακολουθώντας τα διδάγματα του Θεού.**

Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. **Θα βρούμε την ευτυχία μόνο μέσω του Θεού και για αυτό το λόγο πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους για να έρθουμε πιο κοντά Του.**

Μακάριοι οἱ ελεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. **Πρέπει να δείχνουμε συμπόνια και να βοηθάμε εκείνους που δεν έχουν τον Θεό στην καρδιά τους να συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μία μόνο διαδρομή προς την ευτυχία, και αυτή είναι μαζί με τον Θεό.**

Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. **Είναι καλύτερα να ζούμε με καθαρή καρδιά, καθώς αυτό θα μας φέρει πιο κοντά στον Θεό.**

Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. **Αν βοηθήσουμε άλλους να βρουν ειρήνη στη ζωή τους, θα έχουμε ειρήνη μέσα στις καρδιές μας.**

Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. **Ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι, πρέπει να ακολουθούμε πάντα την πορεία για τον Θεό.**

Μακάριοι ἐστέ, ὅταν ονειδίσωσιν υμᾶς καὶ διώξωσιν υμᾶς καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. **Μερικές φορές είναι δύσκολο να κάνουμε το σωστό, αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βρούμε την πραγματική ειρήνη χαρά και ευτυχία με το Θεό.**

Χαίρετε και αγαλιάσθε, ὅτι ὁ μισθός ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς. **Εάν ακολουθήσουμε τις ευχές του Θεού, θα βρούμε εσωτερική ειρήνη και ευτυχία και θα είμαστε αληθινά μακάριοι στη Βασιλεία των Ουρανών.**

