

Η Θεία Λειτουργία

Τις Κυριακές πηγαίνουμε στην εκκλησία και συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Λειτουργία σημαίνει «έργο ανθρώπων». Εμείς είμαστε οι Άνθρωποι και όταν προσευχόμαστε μαζί γινόμαστε μέρος της οικογένειας του Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι η πιο σημαντική λειτουργία γιατί ζούμε τη ζωή του Χριστού. Η Θεία λειτουργία αποτελείται από δύο μέρη. Η Θεία Λειτουργία μας θυμίζει πώς πρέπει να ζούμε για να ευχαριστούμε το Θεό.

- 
1. Ο Παπάς μάς ευλογεί.
 2. Η Μικρή Είσοδος γίνεται όταν ο Παπάς βγαίνει με το Ευαγγέλιο.
 3. Ακούμε τον Παπά που διαβάζει το Ευαγγέλιο. Λέει για τη ζωή του Χριστού. Μαθαίνουμε πώς να αγαπάμε τον Θεό.



- 
4. Η Μεγάλη Είσοδος είναι όταν ο παπάς βγαίνει με τα Δώρα του άρτου και του κρασιού.
 5. Ψάλλουμε το Σύμβολο της Πίστεως.
 6. Ο παπάς παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα να ευλογήσει εμάς και τον άρτο και το κρασί για να γίνουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.
 7. Ψάλλουμε το Πάτερ Ημών.
 8. Λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία και οι καρδιές μας γεμίζουν με την αγάπη του Θεού.
 9. Ο παπάς μάς δίνει την τελική ευλογία.

Η Θεία Κοινωνία είναι το πιο σημαντικό μέρος της Θείας Λειτουργίας

“Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν κάποιος φάει από τον άρτο που θα δώσω θα ζήσει αιώνια, και ο άρτος που θα δώσω είναι σάρκα μου, που Εγώ θα δώσω για χάρη της ζωής του κόσμου”

Κατά Ιωάννην 6:51.

Όνομα: _____ Ημερ.: _____

123

Αρίθμησε τις
παρακάτω εικόνες με
τη σειρά
που συμβαίνουν



Ο Παπάς διαβάζει το Ευαγγέλιο.



Ο Παπάς παρακαλεί
το Άγιο Πνεύμα να
ευλογήσει τον άρτο
και το κρασί.



Λαμβάνουμε τη Θεία
Κοινωνία.



Ο Παπάς δίνει την
τελική ευλογία.



Ο Παπάς βγαίνει
με το Ευαγγέλιο.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου· ἐλθέτω ἡ Βασιλεία
Σου· γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα
ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς
πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν!

Η Θεία Λειτουργία

{Έκδοση για δασκάλους}

Αντικείμενο μαθήματος:

Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν τη σειρά των γεγονότων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, καθώς και να γνωρίζουν ότι η Θεία Κοινωνία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της

Εισαγωγή:

Τις Κυριακές πηγαίνουμε στην εκκλησία και συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία. Λειτουργία σημαίνει «έργο ανθρώπων». Εμείς είμαστε οι Άνθρωποι και όταν προσευχόμαστε μαζί γινόμαστε μέρος της οικογένειας του Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι η πιο σημαντική λειτουργία γιατί ζούμε τη ζωή του Χριστού. Η Θεία Λειτουργία αποτελείται από δύο μέρη. Η Θεία Λειτουργία μάς θυμίζει πώς πρέπει να ζούμε για να ευχαριστούμε το Θεό.

Ανάγνωση της Βίβλου:

Η Θεία Κοινωνία είναι το πιο σημαντικό μέρος της Θείας Λειτουργίας
“Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν κάποιος φάει από τον άρτο που θα δώσω θα ζήσει αιώνια, και ο άρτος που θα δώσω είναι η σάρκα μου, που Εγώ θα δώσω για χάρη της ζωής του κόσμου.” Κατά Ιωάννην 6:51

Σειρά γεγονότων κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας:

1. Ο Παπάς μάς ευλογεί.
2. Η Μικρή Είσοδος γίνεται όταν ο Παπάς βγαίνει με το Ευαγγέλιο.
3. Ακούμε τον Παπά που διαβάζει το Ευαγγέλιο. Λέει για τη ζωή του Χριστού. Μαθαίνουμε πώς να αγαπάμε τον Θεό.
4. Η Μεγάλη Είσοδος είναι όταν ο παπάς βγαίνει με τα Δώρα του άρτου και του κρασιού.
5. Ψάλλουμε το Σύμβολο της Πίστεως.
- 6. Ο παπάς παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα να ευλογήσει εμάς και τον άρτο και το κρασί για να γίνουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η καθαγίαση κι επίσης το πιο σημαντικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας.**
7. Ψάλλουμε το Πάτερ Ημών.
8. Λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία και οι καρδιές μας γεμίζουν με την αγάπη του Θεού.
9. Ο παπάς μάς δίνει την τελική ευλογία.



Δραστηριότητα:

Ζητήστε από τα παιδιά να αριθμήσουν τις εικόνες με τη σειρά των γεγονότων σύμφωνα με το μάθημα.

Προσευχή:

Πάτερ ήμών ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου· γενηθήτω τὸ θέλημά Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥύσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Αμήν